

# THEOLOGIE & PRAKTIJK VAN EEN HEDENDAAGSE GODSDIENST



# SCIENTOLOGY

EEN NASLAGWERK

AANGEBODEN DOOR DE CHURCH OF SCIENTOLOGY INTERNATIONAL

# THEOLOGIE & PRAKTIJK VAN EEN HEDENDAAGSE GODSDIENST



**S**cientology kan worden onderscheiden als de enige belangrijke nieuwe godsdienst die is ontstaan in de twintigste eeuw. Sinds de stichting in 1954 heeft Scientology een opmerkelijke groei laten zien. Uit het zaad, dat door slechts enkele toegewijde aanhangers rond het midden van deze eeuw werd gezaaid, groeide Scientology uit tot een wereldomspannende gemeenschap, die heden ten dage bestaat uit meer dan 3.000 kerken, missies, en verwante organisaties en groeperingen, die ongeveer 8 miljoen aanhangers in meer dan honderd landen ten dienste staan. Daaruit blijkt onomstotelijk dat Scientology in een fundamentele godsdienstige behoefte voorziet.

Het is een betreurenswaardig feit, dat deze eeuw wordt gekenmerkt door het feit dat de intermenselijke relaties een achterstand hebben opgelopen ten opzichte van de snelle technologische vooruitgang. In dit spirituele vacuüm worstelt de hedendaagse mens met zichzelf, wat - alle verbazingwekkende technologische prestaties ten spijt - ten koste gaat van onze samenleving. Juist om die reden zijn ook in onze hedendaagse samenleving vragen met betrekking tot de essentie van de menselijke natuur en zijn spirituele plaats in de wereld nog altijd van wezenlijk belang. Nergens wordt dat duidelijker dan in de ogenschijnlijke strijd tussen Wetenschap en Godsdienst. Een kwestie waarover zelfs de hedendaagse wetenschappers verdeeld zijn.

Sommigen voeren de wetenschappelijke ontdekkingen aan in hun argumentatie tegen het bestaan van een Opperwezen, en dus tegen de behoefte aan een godsdienst in welke vorm dan ook. Anderen, die zich bezighouden met natuurkundige vraagstukken en de oorsprong van het universum, zeggen dat hun overtuiging van het

<zie verder op achterflap>



SCIENTOLOGY

THEOLOGIE  
& PRAKTIJK  
VAN EEN HEDEN-  
DAAGSE GODSDI-  
ENST



*Een naslagwerk*

—

*Church of Scientology  
International*

*New Era Publications  
International, ApS  
Kopenhagen*

Gepubliceerd door:  
New Era Publications  
International, ApS  
Store Kongensgade 55  
1264 Kopenhagen K  
Denemarken

ISBN: 87-7816-564-4

© 1998 Church of Scientology International  
Alle rechten voorbehouden

Bijzondere dankbaarheid is verschuldigd aan de L. Ron Hubbard Library voor toestemming tot het reproduceren van selecties uit de auteursrechtelijk beschermde werken van L. Ron Hubbard.

Geen enkel deel van dit boek mag gereproduceerd worden zonder de toestemming van de houder van het auteursrecht.

*Scientology, Dianetics, E-Meter, OT, The Bridge, L. Ron Hubbard, Hubbard, Flag, Celebrity Center, Saint Hill, Freewinds, het Religious Technology Center corporatiesymbool, het Scientology kruis, het Scientology symbool, het Dianetics symbool, het OT symbool, het Sea Organization blazoen en de configuratie van de Mark VII* zijn handels- en dienstverleningsmerken die eigendom zijn van het Religious Technology Center (RTC) en worden gebruikt met toestemming van het RTC..  
Scientologist is een collectief lidmaatschapsmerk dat leden van de aangesloten Scientology kerken en missies aangeeft.

*Applied Scholastics, Narconon* en *Criminon* zijn handelsmerken die het eigendom zijn van de Association for Better Living and Education en worden gebruikt met haar toestemming.

*The Way to Happiness* is een handels- en dienstverleningsmerk dat het eigendom is van de L. Ron Hubbard Library.

Gedrukt in Spanje.



Deze publicatie is mogelijk gemaakt door de steun van de International Association of Scientologists. Door haar activiteiten en die van haar leden, belichaamt the IAS het concept van een internationale religieuze gemeenschap. De IAS heeft speciale projecten op zich genomen teneinde godsdienstvrijheid te bevorderen en de verzekering te geven dat scientologen, waar ook ter wereld, voort kunnen gaan en hun doelstelling van spirituele verlossing kunnen bereiken.

**D**e Scientology kerk is opgericht in 1954. Heden ten dage zijn er meer dan 3000 kerken, missies, aanverwante organisaties en groeperingen die de aarde omspannen en ongeveer 8 miljoen leden in 100 landen in meer dan 30 talen ten dienste staan.

De snelle opkomst van de Scientology godsdienst in de veranderende spirituele gemeenschap van de wereld bracht velen tot het stellen van vragen zoals wat voor soort godsdienst is het, hoe kan die vergeleken worden met andere geloofsovertuigingen en wat zijn de verschillen. Wat verstaat Scientology onder Opperwezen en de spirituele aspecten van het leven die de wereldse aangelegenheden overstijgen? Wat voor maatschappelijk werk en gemeenschapswerk doen scientologen en hoe staan die activiteiten in verband met Scientology's grotere religieuze doelstelling?

Dit boek geeft antwoorden op deze en soortgelijke vragen over de godsdienst en zijn leden. In dit boek verschaffen vooraanstaande wetenschappers uiteenlopende en inzichtelijke visies over Scientology, hetgeen leidt tot een uniek en veelomvattend overzicht van de godsdienst.

Het doel van de Scientology godsdienst is totale zekerheid te verwerven over het spirituele bestaan van de mens, zijn relatie tot het Opperwezen en diens rol in de eeuwigheid. Met betrekking tot dit punt hebben talloze autoriteiten bevestigd dat Scientology probleemloos geplaatst kan worden in de traditie van de grote wereldgodsdiensten.

Church of Scientology  
International

# Het Credo van de Scientology kerk

*Het credo van de Scientology kerk werd geschreven door L. Ron Hubbard op 18 februari 1954, kort na de oprichting van de kerk in Los Angeles. Nadat hij vanuit zijn kantoor in Phoenix, Arizona dit credo had uitgevaardigd, werd het door de Scientology kerk aangenomen omdat het beknopt uitdrukt wat scientologen geloven.*

**W**ij van deze kerk geloven:

Dat alle mensen, van welk ras, welke huidskleur of welk geloof dan ook, werden geschapen met gelijke rechten.

Dat alle mensen het onvervreemdbare recht hebben hun eigen religie in praktijk te brengen.

Dat alle mensen het onvervreemdbare recht hebben op hun eigen leven.

Dat alle mensen het onvervreemdbare recht hebben op geestelijke gezondheid.

Dat alle mensen het onvervreemdbare recht hebben op verdediging van zichzelf.

Dat alle mensen het

onvervreemdbare recht hebben om hun eigen organisaties, kerken en overheden te vormen en deze te kiezen, te helpen en te ondersteunen.

Dat alle mensen het onvervreemdbare recht hebben vrij te denken, vrij te spreken, vrij hun eigen mening op papier te zetten en tegen de mening van anderen in te gaan of erover te spreken of te schrijven.

Dat alle mensen het onvervreemdbare recht hebben hun eigen soort te scheppen.

Dat de zielen van mensen de rechten hebben van mensen.

Dat de studie van de geest en de genezing van psychisch veroorzaakte ziekten niet los mag staan van

## Het Credo van de Scientology kerk

religie of mag worden toegestaan op niet-religieuze gebieden.

En dat geen instantie, minder dan God, de macht heeft om deze rechten, openlijk of heimelijk, op te schorten of terzijde te stellen.

En wij van deze kerk geloven:

Dat de mens in wezen goed is.

Dat hij ernaar streeft om voort te bestaan.

Dat zijn voortbestaan afhangt van hemzelf en van zijn medemensen en van het bereiken van broederschap met het universum.

En wij van deze kerk geloven dat de wetten van God de mens verbieden:

Om zijn eigen soort te vernietigen.

Om de geestelijke gezondheid van een ander te vernietigen.

Om de ziel van een ander te vernietigen of tot slaaf te maken.

Om het voortbestaan van zijn kameraden of van zijn groep te vernietigen of te verkleinen.

En wij van deze kerk geloven dat de geest kan worden gered en dat alleen de geest het lichaam vermog te redden of te genezen.



# Inhoudsopgave

## INLEIDING

### HOOFDSTUK 1

Een definitie van godsdienst in een pluralistische samenleving 1

### HOOFDSTUK 2

De beginselen van Scientology 15

### HOOFDSTUK 3

De godsdienstige gebruiken van Scientology 31

### HOOFDSTUK 4

Geschriften en symbolen van de Scientology godsdienst 45

### HOOFDSTUK 5

Organisaties van de Scientology godsdienst 59

### HOOFDSTUK 6

Maatschappelijke activiteiten van scientologen 75

### HOOFDSTUK 7

L. Ron Hubbard, de stichter van Scientology 87

## APPENDICES 95

### APPENDIX 1

*De theologische grondbeginselen van de Scientology godsdienst* 97

De doelstellingen van Scientology 98

De factoren 100

De axioma's van Scientology 104

### APPENDIX 2

*Scientology: een analyse en vergelijking van de godsdienstige systemen en doctrines*

Bryan R. Wilson, Engeland 111



APPENDIX 3	
<i>Scientology: de kenmerken van godsdienst</i>	
Frank K. Flinn, Verenigde Staten	147
APPENDIX 4	
<i>Scientology: de kosmologie, antropologie, ethiek en methodieken</i>	
Régis Dericquebourg, Frankrijk	163
APPENDIX 5	
<i>Scientology: een nieuwe godsdienst</i>	
M. Darrol Bryant, Canada	177
APPENDIX 6	
<i>Scientology en moderne definities van religie in de sociale wetenschappen</i>	
Alejandro Frigerio, Argentinië	193
APPENDIX 7	
<i>Scientology: een echte religie</i>	
Urbano Alonso Galan, Spanje	213
APPENDIX 8	
<i>Scientology: in vergelijking met andere godsdiensten</i>	
Fumio Sawada, Japan	225
APPENDIX 9	
Officiële erkenning van Scientology als een godsdienst	235
APPENDIX 10	
Boeken van L. Ron Hubbard over Scientology	243
OVERZICHT VAN SCIENTOLOGY KERKEN EN MISSIES	247
BIBLIOGRAFIE	275
INDEX	281

# Inleiding

Uit westers oogpunt gezien heeft de functie van godsdienst in de 20ste eeuw een groot aantal veranderingen ondergaan. De elkaar snel opvolgende technologische ontwikkelingen hebben daarbij ongetwijfeld een grote rol gespeeld. Geen enkele van de grote wereldgodsdiensten, zowel christelijk als niet-christelijk, is gevrijwaard gebleven tegen vragen of twijfel. De lijkwade van Turijn werd geconfronteerd met koolstofdatering en elektronenmicroscop en biologen beweren dat zij nu in staat zijn leven te creëren. Wie twijfels heeft aan de juistheid van de fundamentele beginselen van godsdienst, vindt deze in het fonkelende licht van de wetenschappelijke prestaties bevestigd.

Toch is het conflict tussen wetenschap en godsdienst in werkelijkheid slechts een pseudo-conflict. Zoals Albert Einstein al opmerkte: "Wetenschap zonder godsdienst is kreupel. Godsdienst zonder wetenschap is blind."

Terwijl de Scientology godsdienst is ontstaan in de eeuw die de grootste wetenschappelijke vooruitgang te zien geeft en door dit conflict dan ook niet onaangetaast is gebleven, zijn scientologen dezelfde overtuiging toegedaan als Einstein en gelijkgezinde

denkers, namelijk dat zulke verschillen van opvatting het gevolg zijn van onbegrip over de taak die godsdienst en wetenschap in deze tijden van grote verandering hebben, en zelfs van onbegrip omtrent het wezenlijke van godsdienst zelf.

Hoewel de Scientology kerk pas dateert uit 1954, kunnen we met zekerheid zeggen dat zij voldoet aan een godsdienstige behoefte. Inmiddels heeft Scientology over de hele wereld meer dan 3000 kerken, missies en aanverwante organisaties, groepen en andere activiteiten waarmee ongeveer 8 miljoen mensen in meer dan 100 landen en in meer dan 30 talen worden bereikt.

Vanzelfsprekend heeft de snelle opkomst van Scientology in de veranderende godsdienstige samenleving van deze wereld vragen opgeworpen. Wat voor godsdienst is dit, hoe is het te "vergelijken" met andere godsdiensten, en wat is er anders aan? Hoe staat men ten opzichte van een Opperwezen, wat zijn de spirituele aspecten van het leven die dit tijdelijke aardse bestaan te boven gaan, en wat zijn de sociaal-maatschappelijke taken die de scientologen zich hebben gesteld?





Om een definitieve en objectieve visie op deze onderwerpen aan te bieden heeft de kerk leidinggevende autoriteiten op het gebied van vergelijkende godsdienstwetenschappen, sociologen, andere wetenschappers en overige deskundigen bij elkaar gebracht om de tekst van de hierna volgende hoofdstukken te schrijven en samen te stellen. Dus wat de kerk nu in dit boek aanbiedt is het resultaat van de meest veelomvattende studie en analyse die ooit van één van 's werelds meest belangrijke godsdiensten is uitgevoerd.

Bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen hebben de schrijvers van dit boek ook aandacht geschonken aan vragen van meer fundamentele aard met betrekking tot godsdienst zelf: Wat is godsdienst eigenlijk? Een deskundige merkte op: "Wie op zoek is naar de oorspronkelijke definitie van godsdienst en de teksten leest van de kerkvaders van de christelijke kerk en van vooraanstaande theologen, zal teleurgesteld worden". Hij voegde daaraan toe dat de mens, totdat hij deze vraag door een buitenstaander krijgt voorgelegd, zijn godsdienst als iets vanzelfsprekends ervaart en daarom geen definitie nodig heeft.

Een ander wees op het oosterse uitgangspunt dat alle godsdiensten, ongeacht de uiteenlopende geloofsbeginzelen en gebruiken, slechts verschillende paden zijn die naar dezelfde uiteindelijke werkelijkheid leiden. Hij citeerde uit een oud Japans gedicht: "Aan de voet van de berg zijn vele paden die naar boven leiden, maar aan de top is het uitzicht op de maan hetzelfde".

De inhoud van Scientology is geheel en al godsdienstig van aard. Met dien verstande dat wetenschap en godsdienst beide te maken hebben met waarheid, kennis, en met dat wat werkelijk is, heeft Scientology echter de kloof tussen deze twee begrippen overbrugd.

Scientology houdt zich bezig met de meest fundamentele vragen van het leven waaraan niemand zich kan onttrekken, hoezeer hij zich ook richt op zijn veronderstelde kennis van de stofelijke wereld. Het heelal mag dan ontstaan zijn met de oerknal van de sterrenkundigen, maar de vraag naar het 'waarom' is nog steeds niet beantwoord. Evenmin kunnen we hieruit opmaken hoe het universum zich verder zal ontwikkelen of duidelijkheid krijgen over de vraag of ons leven een hoger doel heeft.

Heden ten dage geeft Scientology invulling aan het begrip godsdienst door zich te richten op het spirituele in de mens en zijn rol in de eeuwigheid. De traditionele vragen over godsdienst worden echter vanuit een rationeel standpunt benaderd, een benadering die de wetenschap moeilijk kan aanvechten.

De reikwijdte van Scientology is bijzonder groot. Alle kennis die is samengevat in de godsdienstige geschriften bestaat uit meer dan 40 miljoen gesproken en geschreven woorden - alle van L. Ron Hubbard, de bron en stichter van Scientology. Een

leven lang zoeken naar de waarheid en diepgaand onderzoek naar de wijsheid die verschoolen ligt in de culturen van het oosten en het westen, bracht Hubbard ertoe te schrijven: "En wanneer we Scientology een godsdienst noemen, dan doen we dat op grond van een veel diepere bron dan alleen de laatste tweeduizend jaar. Het is een wijsheid die is gebaseerd op een zoektocht door tienduizend jaar Aziatische en westerse beschaving."

Desalniettemin is Scientology een godsdienst zonder dogma's. Bij Scientology wordt iemand niet geacht iets te aanvaarden op basis van geloof of willekeurig gezag. Het doel van Scientology is weten - het volkomen zeker zijn van het eigen geestelijke bestaan en de eigen

*Heden ten dage  
geeft  
Scientology  
invulling aan  
het begrip gods-  
dienst door  
zich te richten  
op het  
spirituele in de  
mens en zijn  
rol in de  
eeuwigheid.*

relatie met het Opperwezen. Hoewel talloze gezaghebbende personen hebben bevestigd dat Scientology volkomen past binnen de traditie van 's werelds voornaamste religies, is één van de factoren die duidelijk uniek zijn voor Scientology de godsdienstige weg die wordt bewandeld om deze spirituele zekerheid te verkrijgen.

De godsdienstige gebruiken van Scientology kennen exact omschreven, nauwkeurige methoden om tot grotere spirituele bewustwording te komen. Deze gebruiken zijn algemeen bekend als de technologie van de Scientology godsdienst. 'Technologie' is het verzamelwoord voor de toepasbare technieken waarmee iemand de elementaire beginselen van iets worden bijgebracht, en niet alleen maar de kennis van het onderwerp zelf.

Vele van deze methoden vinden hun tegenhangers in andere godsdiensten, zoals de biecht en andere vormen van geestelijke bijstand. De technologie van Scientology, die op een pragmatische manier werd ontwikkeld, is echter gebaseerd op inzicht in de fundamentele principes van het leven en voorziet in een voorgeschreven aantal stadia die men moet doorlopen om tot een hogere staat van spiritueel bewustzijn te geraken.

Hoewel zeker niet uniek op godsdienstig gebied, is een ander essentieel aspect van Scientology de mate waarin scientologen overal ter wereld op veel gebieden samenwerken met andere godsdienstige en maatschappelijke groeperingen - zorg voor het milieu, hulp aan

drugsverslaafden, campagnes ten behoeve van de rechten van de mens, en een groot aantal andere verwante activiteiten.

Ook deze activiteiten worden niet verricht op basis van louter geloof of een verordening van bovenaf dat men "goed" moet doen. Het is gewoon zo dat, wanneer de scientoloog een hoger niveau van spiritueel bewustzijn heeft bereikt, hij of zij steevast tot het besef komt dat de verantwoordelijkheid niet ophoudt bij het eigen leven, of zelfs dat van het eigen gezin.

L. Ron Hubbard heeft geschreven: "Het eerste principe van mijn eigen filosofie is, dat wijsheid bestemd is voor hen die er naar willen reiken. Wijsheid dient zowel knecht als koning en mag nooit met vrees worden gezien."

In deze geest voert de Scientology kerk een open-deur-beleid voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in deze godsdienst - hetzij uit persoonlijke, wetenschappelijke of ambtelijke overwegingen. Wij hopen dat dit boek ertoe zal bijdragen dit inzicht te verwerven. Voor wie zich er nog verder in wil verdiepen heeft de kerk nog een ander boek beschikbaar: *Wat is Scientology?*, een in velerlei opzicht encyclopedisch werk dat in detail ingaat op alle aspecten van Scientology en antwoord geeft op veel gestelde vragen. Exemplaren van dit boek zijn verkrijgbaar bij alle vestigingen van de Scientology kerk en bij een groot aantal bibliotheken.

Mocht u verdere vragen hebben, dan zullen we het op prijs stellen indien u met ons contact opneemt.

The Church of Scientology  
International